

An aerial black and white photograph of a rural landscape. The foreground and middle ground are dominated by a patchwork of agricultural fields, some appearing as light-colored rectangles and others as darker, textured areas. A winding road or path cuts through the fields from the left side towards the center. In the center-right, there is a cluster of buildings, including a large, light-colored structure that could be a school or a church, surrounded by trees. The background shows a vast, flat expanse of land extending to a distant horizon under a clear sky. The overall scene depicts a typical rural setting from the early 1960s.

Hestehaveskoven

Luftfoto fra 1962



Om livet "ude i Hestehaveskoven" – og hos mormor i "Bakkehuset"

Min mors søskende og deres familier

Inden jeg går videre med at fortælle om livet hjemme hos min mormor, er jeg nødt til - kort - at fortælle lidt om min mors søskende og deres familier. Jeg fortæller mere om dem et andet sted.

Moster og onkel

Min mor, Martha (født 3/11 1912), havde **2 søskende. Storesøster Astrid Marie (født i 1910), som i 1930 blev gift med Niels Christian Hansen fra Ellested.** De flyttede i 1930 til Ormstrup pr. Tryggelev på Sydlangeland, hvor de købte et jordstykke og byggede et lille landbrug. Det hed dengang et statshusmandsbrug (Google det).

Sammen fik 4 børn. Både Astrid og Christian er døde, men mine fætre lever.

Hans Mogens (født i 1931), Arne (født i **1932**), **Jørgen (født i 1937)** og kusine Birgit (født i 1942). Desværre døde Birgit i **1990 kun 48 år gammel.**

Modsatte side:

Øverst: Moster Astrid og onkel Christian's sølvbryllup i midten af 1950'erne.

Siddende fra venstre: Fætter Arne, moster Astrid, onkel Christian og fætter Mogens.

Stående bagved fra venstre: Arnes kone, Birgit, min kusine Birgit Tove (det hed hun), fætter Jørgen og Tove, Mogens' kone.

På det nederste foto er det sølvbrudeparret Ellen Margrethe og Karl Frede Hansen, min tante og morbror.

Stående bagved: Fætter Hans Kurt, fætter Niels Erik, kusine Kirsten Marianne og hendes mand Mogens Fugl Hansen.

Året er vistnok 1972.

Th.: Foto af en Ariedal terrier.

Morbror og tante

Min mor og Astrid's lillebror hed Karl Frede Hansen (født i 1917) og blev gift med Ellen Margrethe (født Madsen) fra Lunde på Nordfyn. Han døde i 2008, men Ellen (født i 1922) lever stadig og er i dag en gammel dame. De fik 3 børn. Kirsten Marianne (født i 1948), Hans Kurt (født i **1951**) og **Niels Erik (født i 1956)**. Først havde de en gård i Ørbæk, som de bestyrede. Senere købte og overtog de Ellens **moster's gård i Fremmelev ved Lunde i nærheden af Otterup på Nordfyn.** Mere om de familier senere.

Og så tilbage til livet i "Bakkehuset" – hos min mormor

Min mormor elskede at arbejde i sin store have. Jeg mener at kunne huske, at hun havde mange blomster og frugttræer, og der var også en stor køkkenhave med grøntsager og bær.

Desværre blev hun efterhånden mere og mere syg og i 1952 døde hun. Det var nogle rigtig sørgelige år, hvor min mor og far var rigtig kede af det. Selv var jeg så lille, at jeg ikke rigtig forstod så meget af





det, men jeg blev nok mest ked af det, fordi de var kede af det.

Men heldigvis havde jeg jo "Lyth" og min mormors hund, en Ariedal-terrier, som jeg ikke kan huske, hvad hed. Jeg mener den hed "Zenta" men jeg er ikke sikker. Det var en rigtig sjov og livlig hund, som godt kunne lide at lege med "Lyth".

Alene

Nu var min far og mor så helt alene med mig og min lillesøster Jette.

Modsatte side:

De 3 billeder til venstre er min mormor. På det nederste er jeg med.

Hun ser trist ud. Måske vidste hun allerede, at hun var alvorligt syg.

Til højre 2 billeder af hendes store have.

Herunder et luftfoto af "Bakkehuset".

Billedet er vistnok fra 1952. Taget fra fly af firmaet Sylvest Jensen, og th. mormors grav i 1952 på Ryslinge Kirkegård.

Men vi havde heldigvis vores faster Karen og hun blev nu og i årene fremover vores barnepige og fortrolige. Hun var godheden selv, kunne give alt væk, bare vi havde det godt. Og vi elskede hende.

Selvfølgerlig havde vi søde og rare naboer og venner, og vi fik flere lidt efter lidt, men vores faster VAR BARE DEN BEDSTE, næstefter vores mor og far. Men det vil du opdage længere henne i historien.







Graabjerg Banke med udsigt mod Lørup - Arstal ? - Starten af 1900-tallet - måske



Ryslinge Skole på Graabjergvej - Formentlig engang i slutningegn af 1800-tallet



Ryslinge Øvelsehus - I dag Ryslinge Forsamlingshus - Til højre Ryslinge Mejeri



Noget om Hestehaveskoven – området, beboerne og naboerne

Hvordan var det så at bo i min mormor og morfars hus, det lille husmandssted og hvordan så der ud og hvad var det for nogle mennesker, der boede i nabolaget og den nærmeste omegn. Og fandt jeg nogle nye legekammerater.

Tja, som jeg fortalte tidligere, var det jo små husmandslandbrug og mindre gårde plus nogle huse, der fyldte området.

På vejen fra Forsamlingshuset og mejeriet op mod min mormor og morfars lille sted, lå der en 7-8 mindre ejendomme og huse.

Men vi starter "omme" ved købmanden. Her, hvor vejen gik "op" til Ryslinge By.

Hvordan så der ud - dengang

Jeg havde jo været vant til at bo "oppe i Ryslinge".

Egentlig underligt at man siger "oppe i Ryslinge", fordi det går faktisk ned ad

bakke, når man kører fra Hestehaveskoven og til Ryslinge By.

Nå, men det er måske fordi Ryslinge ligger mod nord, når man befinder sig "ude i Hestehaveskoven".

Så kører man jo op mod nord, eller hvad? Men, sådan siger man jo så meget.

(A): Graabjergvej

(2): "Ude i Hestehaveskoven" var der købmand Alfred Jørgensen.

Senere Kristen "Købmand" (Larsen), hans søn Lars "Købmand" (Larsen) og nu er det Thomas "Købmand" Thorlasius, der har forretningen.

Forretningen ligger lige ved siden af Valgmenigheds- og Frimenighedskirken, der hvor vejen går "op til Ryslinge".

(4): Bagved kirken er Frimenighedspræstens bolig, "Kirkely".





(5): Overfor kirken lå Michael Daniel-
sen's lille ejendom. Den er nu revet ned
og på grunden er der parkeringsplads.

(6): På "skolebakken" (som i dag hedder
Graabjergvej) lå Kommuneskolen
(Ryslinge Hovedskole).

Lige efter kirken den gamle skole, der
hvor bl.a. MAS har sit lille teater i dag.

(8): Efter den gamle skole kommer
"Fløjte-Emils Hus".

Emil Hansen var oprindelig murer, men
spillede bl.a. fløjte i et lille orkester, når
der var dans (bal) og fest rundt omkring.
Senere blev han organist i Nazarethkir-
ken. Orgelpiber er jo også en slags fløjter.
Han var også selvlært billedskærer og det
er ham, der har været med til at udsmyk-
ke Valg- og Frimenighedskirken, med "de
små tykke engle" plus en masse andre
billedskærerarbejder, som står eller hæn-
ger rundt om hos folk.

Kunst-smedearbejdet er udført af smeden
i Lørup, Peder Skjold.

(10): I 1960'erne bygge man den nye Sog-
neskole (i dag "Tre Ege Skolen") til ven-
stre på bakken efter "Fløjte-Emils Hus".



(12): I huset, der ligger ved indkørslen til
skolen, boede førstelærer Sander.

(14): Midt på bakken ligger et hus, som
jeg husker tilhørte Sofie Clausen, vist-
nok, men jeg er ikke sikker.



Fattighuset:

Ved foden af "skolebakken" til højre lå
fattighuset eller som vi kaldte det,
"Kommunehuset", velsagtens fordi det
var lidt nedværdigende at komme til at
bo i kommunens hus og blive forsørget af
"det offentlige".

Huset lå dér, hvor Indre Mission's hus
ligger i dag.

(7): Derefter kommer vi til Ryslinge Meje-





ri (det er nu nedlagt). Det blev oprettet som Andelsmejeri sidst i 1800-tallet. Og overfor...

(16): Ryslinge Forsamlingshus, som stadig eksisterer. Dengang var det et "noglehus" uden "fast" vært eller værterpar.



Ellehavevej eksisterede ikke dengang, heller ikke Ryslinge Hallen og alle de bygninger, der ligger langs Ellehavevej.

(9): Efter mejeriet boede Martha Madsen,

(11): Lidt tilbagetrukket fra vejen lå "Ellehave", hvor tømrermester Laurits Sommer havde sit værksted og bolig. Han og Ellen Margrethe og deres 5 børn, Tonny, Leo, "Lissen", Nina og Jane. Nogle var ældre end jeg, andre yngre. Jeg kom senere til at gå i skole sammen med dem, men de blev ikke mine legekammerater.

(20): Lige efter Sallinge Å ligger "Aahuset". Der boede Karl Andersen med kone og børn. Jeg kan huske Bent, Frode og en datter. Andre husker jeg ikke.

I øvrigt købte min far vores schæferhund nr. 2, som også kom til at hedde "Lyth", af Karl Andersen. Han arbejdede oppe på Ryslinge Trævarefabrik, og en af hans sønner, Bent Andersen, kaldet "Brand",

blev uddannet snedker og fik siden hen bl.a. arbejde hos min far.

(11): På den anden side af "Aahuset" lå og ligger stadigvæk Ryslinge Friskole. Den brændte, som sagt, af et lynnedslag i 1949, men blev hurtigt genopført. Den nye skole blev indviet i 1952. Mere om den senere.

(17): Overfor Ryslinge Friskole lå Jens Pedersen's ("Kig-Jens") lille husmandsbrug. Mere om ham senere.

Efter hans ejendom endnu et par huse, hvorefter vejen fører op til Lørup ad Højvangsbakken eller til venstre om til Krumstrup Mølle og Krumstrup.



Tilbage til Forsamlingshuset. Her går vejen også til venstre op forbi min mormor og morfars ejendom og videre mod Fjellerup (Aavej + Skæretvej).

Men lige ved "Hjørnegården" er der en vej til venstre, som går om igennem "skoven". Den hedder i dag Aaskovvej og den ender omme ved købmanden igen.

"Hestehaveskoven" er altså en slags trekantssområde + den rigtige skov, som ligger lidt længere mod Fjellerup.

Det var her, blandt bønder og andet godtfolk, vi boede de næste år.

Udsigt fra "Højvangsbakken" mod Gråbjerg Banke, Aavej og Hestehaveskoven Ca. 1908

For.: Fr. Danielsen
Tv.bag: Wæde
Th.bag:
Menighedshuset -
Nu: Murerjan

Tv.: Nazarethkirken
Midten: Sogneskolen
Th.: "Kirkely" - Frimh.
præstens bolig

Kan ikke huske, hvem der boede der
Pumpe- mager Glue's hus- mandssted
Ejner "Æg's" hus- mandssted



(B): Aavej- Dengang i 50'erne:

(4): Først Aage Hansen's lille husmandssted.

(6): Næsteften boede Gustav og hans kone i et nyere hus. Desværre døde Gustav og **Aage Hansen's kone som følge af en færdselsulykke.**

(10): Næste "gamle" ejendom tilhørte familien Kruse.



(20): Så når vi Marie Greve's hus. Alle disse ejendomme ligger på venstre side af vejen.

(33): Overfor Marie Greve's hus ligger Henrik og Mary Henriksen's ejendom i Pølsmosen, "Engholm" hedder gården. Udlængerne brændte i 1954 i forbindelse med Krumstrup Mølle's brand (se denne).

(3): Nummer 3, fordi ejendommen i dag ligger på Luneskovvej.
Men før udstykningen lå "Hassellund"





oppe på marken til venstre og tilhørte Ejner "Æg" Jørgensen.

Ejner hed aldrig andet end Ejner "Æg", fordi han kørte rundt i en mindre lastbil og opkøbte æg hos bønderne og solgte dem videre til ægpakkeriet, hvor ismejerierne, især i byerne, kunne købe og videre-sælge til byboerne.

Sivholm

Nede på marken ligger "Sivholm". Den nedbrændte i begyndelsen af 50'erne. Derfor et helt nyopført hus.

(32): Op ad bakken mod "Bakkehuset" til venstre boede Thorvald "Skæg" Hansen. Thorvald var murer eller murerarbejdsmand og fik øgenavnet "Skæg", fordi han tit ikke barberede sig hver dag og derfor havde lange skægstubbe, det, der er moderne hos mange mænd i dag. Så man kan sige, at han var forud for sin tid.

(34): Derefter boede Kristiane og Niels Børge Kjær.

(36): Så kom Anker "Skrædder" Jacobsen





Bakkehuset 1957



Hjernegaarden



Alvilda Johansen's hus



Søndergaard



Stenlund

og Ingrid i deres selvbyggerhus. De står og vinker til fotografen.

(38): Dernæst og overfor "Bakkehuset" Elna og Keld Jensens hus.

(40): Ved siden af Ebbe Holme's hus, der dengang var under opførelse.

(53): "Bakkehuset", min morfar og mormor's lille landbrugsejendom, hvor vi boede indtil 1956.

(55): Ved siden af Møller-Hans' gamle hus, "Kærhus". Her boede Hans og Jensine Hansen.

(D): Skæretvej

"Hjørnegården"

Så følger "Hjørnegården", hvor vejen svinger ud mod Fjellerup: der boede Marinus Egelund og "Hedda" sammen med deres 4 børn.

Ud imod Fjellerup - en 10-15 større og mindre jordbrug og andre ejendomme.

Alvilda Johansen's hus,
Marius Larsen's gård "Søndergård",
"Stenlund", "Rønnehave", Peter
"Gartner", Rasmus "Slagter", "Birkely",
osv.





(C): Aaskovvej

Omme på den vej, der i dag hedder Aaskovvej, boede familier, der ikke alle havde landbrug, da der kun hørte skovlodder (skovstykker) til de fleste af ejendommene - i "Hestehaveskoven".

Jeg nævner nogle af dem, jeg kan huske.

(2): Længst omme, næsten ved købmanden og ud mod Maegaards marker lå **(ligger) præsteboligen, hvor pastor Nørregaard m. familie residerede.**

(3): Går vi over på den anden side af vejen lå der, dér hvor købmandens parkeringsplads er i dag, et hus og et værksted, hvor snedker Hansen boede med kone og børn.

(3): I det "fine" hus derefter boede Corneliusen's.

(4): Hvem der boede i nr. 4 kan jeg ikke huske.

(5): Efter den lille skov ligger "Villa Danebod". Der boede kunstmaler Gramkow og

hans kone Dagny Aagaard. Dagny var i en årrække organist i Fri- og Valgmenighedskirken.

Hende kom min søster og jeg senere til at stifte bekendtskab med, da hun blev vores første spillelærerinde og...

(6): Skråt overfor boede en lidt løjerlig ældre mand, Niels Jørgensen, som havde haft en gård, der hedder Skovgaard **(ligger på Skæretvej, dvs. vejen ud mod Fjellerup)**. Vi kaldte ham aldrig andet end Niels-Jørgen Skovgaard,. Han havde bl.a. været brugsforeningsformand gennem mange år. Løjerlig, fordi han havde en meget skæv gang. Vist på grund af slidtage, gigt eller måske var han kommet til skade ved en ulykke og brækket det ene ben engang. Hvem ved.

(7): Nå, men så kommer vi til familien Damsgaards bungalow.

(8): Hvem der boede i nr. 8 husker jeg heller ikke.

(9): Men i nr. 9, som hedder "The Homestead" - på fynsk te'hom'sta' - boede en fhv. skrædder, som vist havde været i USA. Deraf navnet.





(10): Huset efter nr. 8 var "Kommunekontoret", hvor Erling Glue Hansen var kommunekasserer og hvor man betalte sin skat. (Det var jo længe før man indførte Kildeskat, som bliver trukket automatisk). Dengang mødte man selv op på "**Kommunen**" og betalte sit udestående med det offentlige.

(1): Efter "The Homestead", nr. 9, skulle man tro at nr. 11 kommer. Men det er ikke tilfældet. **Før lærer Appel's gamle friskole ligger i dag på den nye udstykning og er blevet nr. 1 på Hesselhavevej.**

(11): Så på den anden side af Hesselhavevej ligger så nr. 11. Jeg husker ikke, hvem der boede der.

(12): Efter Kommunekontoret i nr. 10, boede Gudrun og "Ski" Evald Mortensen. Hun var kogekone, dvs. én der tog ud til folk og lavede mad til deres fester. Og hun kunne lave rigtig god mad, skulle jeg hilse og sige. Og hun var fra Jylland og talte fynsk med jysk accent. Det lød sjovt. Hendes mand, Evald, arbejdede bl.a. i Brugsens grovvareafdeling, dvs. han kørte foderstoffer ud til gårdene i lastbil. Og

når man snakkede med ham, sagde han tit: "Det går ski'e godt" - eller "Det går ski' nok" - eller "Ski'e være med det" - Derfor øgenavnet "Ski" Evald.

(13): På modsatte side af vejen er vi nu nået til nr. 13. Der, hvor der nu er bygget 4 nye huse i klynge, lå Glue's lille ejendom. Glue var pumpemager, altså én der lavede gammeltdags vandpumper, vandpost, som vi sagde på fynsk. Og sønnen, Erling, blev





senere Ryslinge Sogneråds (Kommunens) første kommunekasserer.

(14+16+18+20): Nu kniber det med hukkommelsen, men "den lille skomager" boede i det næste, eller næste hus. "Lille" fordi han var meget rundrygget, pukkelrygget eller duknakket. Det var vistnok i nr. 18.

I nr. 20 kan jeg heller ikke huske, hvem der boede, men...

(22): ... i nr. 22 boede Laurits Thygesen, som var murer og hans kone, Maren. De havde flere børn, bl.a. tvillingerne Tage og Thyge.

(24): i det næste hus boede Ebbe sammen med sin mor og far og søster, Vibeke. Ellen og Poul Madsen. Ebbe kom jeg senere hen til at lege meget med.

(26): Nr. 26 springer jeg også over.

(28): Så kommer vi til nr. 28. Her boede maler Nicolaisen og hans kone Esther. Jette, deres yngste datter gik jeg også i skole med.

(30): Derefter følger "Cementenborg".

Stort hus i 3 etager. Navnet pga. genbrugsbyggematerialer. Her boede 3 familier. Hvem, der boede i kælderens husker jeg ikke. Men i midten boende Hans Vilhelm og Martha og deres 4 eller 5 børn. Den midterste dreng, Villy, kom jeg senere til at gå i klasse med. Øverst boede..., kan ikke huske navnene. Kun at de vist havde 2 piger og den ene hed (hedder) vistnok Vivi eller Vivian.

(34): Efter "Cementenborg" boede Rasmus Bojsen med familie. Han var slagter og handlede med dyr, mest kreaturer dvs. køer, kvier og kalve.

(38): Sluttelig er vi nået til huset overfor Hjørnegården, altså sidste hus på Aaskovvej. Der boede vistnok Frøken Andrea Winther. En ældre frøken, som havde været forskolelærerinde "oppe" i forskolen i Ryslinge By. Men hende kan jeg ikke rigtig huske.

Se det var "at bo på landet". Folk dyrkede deres jord, havde deres dyrehold og levede som mine bedsteforældre - nøjsomt og spartansk. *Og de blev ofte kaldt det, de lavede eller som de så ud, eller sagde. Nogle kalder det øgenavne.*





Hestehavevej

Inden jeg slutter beskrivelsen af de mennesker, der boede i området, bliver jeg nødt til lige at fortælle om de sidste huse, omme ved købmanden, der hvor vejen går ”op til Ryslinge”, nemlig på Hestehavevej.

(46): Det hus, som ligger på hjørnet overfor købmanden og som i dag tilhører MurerJan, blev i min barndom kaldt ”Menighedshuset”.

Velsagtens fordi det tilhørte eller havde tilhørt Valgmenigheden.

Det var vistnok bygget til at huse enlige

og ældre, som en slags alderdomshjem. Men det var vist før min tid.

(44): I nr. 44, der hvor Eliassen bor, boede i min barndom frk. Anna Hansen. Hun var sognets hjemmesygeplejerske, som cyklede rundt i området og ordnede dét, som en sygeplejerske nu skal.

(42): Hus nr. 42 er ikke så gammelt. Bygget af tidligere højskoleforstander Damgaard Nielsen sidst i 1950’erne, som en slags aftægtsbolig.

Ikke mere om husene på Hestehavevej - i denne omgang.

Nærmeste naboer

Vores nærmeste nabo var møller-Hans og møllerkone, Hans og Jensine Hansen. Han var nu ikke møller, men han cyklede - eller havde cyklet - rundt til de mange vindmøller, der stadig fandtes i starten af 1900-tallet, og huggede nye riller i møllestenene, når de var blevet slidt ned, så de kunne male korn igen. (Google lige, hvordan sådan en mølle virker).



Nå, men de var temmelig gamle, så deres børn var voksne.

Men ”møller-konen” bryggede noget godt, gammeldaws hjemmebrygget øl, som hun ofte inviterede til at smage og når det havde stået og gæret længe nok, var det blevet så stærkt, at nogle få krus var nok til, at man ikke ”så solen mere den dag”. Det var naturligvis forbudt for børn.



Men næstefter, på ”Hjørnegården” var der 4 børn, 2 piger, som var ældre end jeg, men drengene, Poul Martin og Jørgen Bertel, var lige lidt ældre og lidt yngre end mig, så vi legede af og til.

I huset overfor boede Keld og Elna. Keld var smed ved Fabers Fabriker. De havde 3 børn Flemming, Margit og Ulla, men det var nu ikke nogen jeg kom til at lege med, fordi både Flemming og Margit var større end mig og Ulla mindre.



"Hjørnegården"



"Kærhus" - Jensine og Hans Hansen
"Mølleren og Møllerkonen"



Kristiane og
Niels Børge
Kjær

Ingrid og Anker
"Skrædder"
Jacobsen

Elna og Keld
Jensen



Nede midt på bakken på vores vej boede **Anker "Skrædder" Jacobsen og Ingrid (møllerens Ingrid, som vi sagde, fordi hun var møllerens ældste datter)**. De havde Alex og Hanne, men de var også for store at lege med.

Selskabelighed

Der var ingen TV eller computere dengang. Man inviterede til aftenkaffeslapperas hos hinanden med hjemmebagte boller med tandsmør, kringle og lagkage, æblekage og småkager - husmoderen havde travlt, der var jo hverken kogekegel, instant-kaffe eller opvaskemaskine. Kaffen blev brygget på "Madam Blå" og der var håndopvask.



Mændene spillede kort - her på Fyn kortspillet "Ligeud" eller "Hjerterfri". Konerne dyrkede deres håndarbejde. Mændene røg cigarer eller pipe og snakkede (mest om landbrug og bedriften = dyrene og afgrøderne) og spillede kort og nogle steder fik man én øl eller et krus hjemmebrygget øl. Kvinderne fik måske en sodavand, som de delte to og to.

De større børn så på eller legede, hvis ikke de allerede sov, og de mindre børn var allerede puttet. Selskabeligheden var ikke så stor, folk var trætte efter dagens store slid og morgendagens dont (= arbejde) ventede.

Heldigvis var der nogle drenge længere omme på vejen (Aaskovvej), og udad mod Fjellerup, som jeg begyndte at lege med. Nogle af dem kom jeg også til at gå i skole sammen med et par år senere.



Man inviterede til konfirmation, hinandens runde fødselsdage, bryllupper og andre minderige begivenheder.

Både privat - i spisestuen eller lejet træhus i haven - med kokekone - eller til fest i Forsamlingshuset - også med kokekone, for dengang var der ikke ansat en lønnet vært, så det var en slags "nøglehus", men Kristian Madsen, som var murer og hans kone (hun hed vistnok Frida) havde opsynet og ordnede udlejningen for bestyrelsen og tog sig af det praktiske.

Men maden og drikkevarerne leverede man selv efter aftale med f.eks. kokekone Gudrun Mortensen, og øl, vand, rygevarer, kaffe etc. leverede købmanden eller Brugsforeningen. Dengang drak man ikke særlig meget vin.

Og igen, ved alle festerne - konerne snakkede og sladrede og mændene røg og spillede måske kortspillet "L'hombre".

Dans? - Meget lidt.



Nazarethkirken 2017. Foto: Thomas Thomsen