

"De røde apparater" - eller "De røde lejesvende"



- Bare rolig hr. - bliv bare siddende, der er magelig plads til os begge to, når vi bare sidder os godt sammen!



Grundloven af 1849 på Christiansborg.



Vestres frontløbere.



Husmændenes vilkår.



I går samledes over 120.000 kvinder på Amalienborg Slotsplads. Det skete for at fejre, at de gennem en grundlovsændring nu kan stemme ved folketingsvalg



Kvindernes stemmeret i 1915.

”Typografer er kommunister !” – *men gælder det alle typografer ?*

Når man hører ordet - POLITIK - koblet sammen med typograf, spørger du nok dig selv: "Var farfar kommunist" ?
- Og NEJ - Det parti har jeg aldrig været medlem af eller stemt på, men...

Inden jeg fortæller mere, om mine egne politiske holdninger, er jeg nødt til af fortælle lidt om de politiske partier og deres tilhængere i 1800 og 1900-tallet.

Efter Grundloven var vedtaget i midten af 1800-tallet, var der *ingen* politiske partier.

Men lidt efter lidt begyndte folk "på tinge" at gruppere sig med dem, som havde samme meninger og holdninger, som én selv.

Højre og Det Forenede Venstre blev de 2 første egentlige partier. Senere stiftedes Socialdemokratiet.

Min farfar, ham den første karetmager i Ryslinge stemte sikkert på Højre eller Venstre. Min farmor fik jo først stemmeret i 1915.

Læs: I 1915 blev kvinder tildelt stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd. Forud var gået årtiers kamp for at opnå denne stemmeret, fra det første lovforslag blev fremsat i Folketinget i 1886 over opnåelsen af kommunal valgret i 1908 til erhvervelsen af den politiske stemmeret syv år senere.

Min far, karetmager nummer to i Ryslinge, stemte muligvis på Venstre.

I hvert fald var han opstillet 1 gang til Ryslinge Sogneråd, men det var på et upolitisk liste.

Til stor moro for min mor fik han kun 2

stemmer ved valget. Spøgefuldt sagde hun, at det nok var hans egen stemme + vores fasters.

Men da valg jo er hemmelige, ved vi ikke om det passer.

Min mor stemte formentlig på De Radikale, ligesom hendes far måske havde gjort.

Det var jo et "udbryder-parti" fra Venstre, som kaldte sig social-liberale.

Socius betyder: Kammerat.

Liber betyder: Fri.

Hun sagde altid, når der var vælgermøder før et folketingsvalg: "Jamen, jeg syn's nu han er sådan en pæn mand. Jeg tror det var fhv. statsminister Hilmar Baunsgaard, hun hentydede til. Og måske var det mere personen end vedkommendes politiske holdninger, der afgjorde hendes stemme.

Første gang jeg afgav min stemme var vist i 1966; da var jeg lige fyldt 20 år.

Jeg anede ikke en skid om politik, så jeg stemte, som min mor, på "den pæne



Anti-atomkraft-demonstration engang i 1960'erne eller i starten af 70'erne.

Når jeg bliver stor vil jeg være dansker.



Derfor Nej til EE

BILLIGERE STØB OG GAS



STEM PÅ LISTE **B**

Træk til **VENSTRE**



X ved **D**



DKP

HOLGER OG KONEN SIGER NEJ TIL UNIONEN



SF

Stauning
-eller **Kaos**

✓ FRIHED i Erhvervslivet
✓ FORNUFT i Skattepolitikken
✓ FREMGANG i Produktionen

Stem **RADIKALT**





Mod politisk sammenrotning og skatteplyndring



FOR LIG NYE SKATTER

stem på **RETSEOPBRINDET**

MOD **KOMMUNISME**



STEM **KONSERVATIVT**

Stem socialdemokratisk!

PRIVAT INITIATIV
STØRRE PRODUKTION
PERSONLIG EJENDOMSRET
HØJERE LEVESTANDARD

STEM **KONSERVATIVT**

SF's

Faglige Landsudvalg



2. udkast til debatoplæg om fagbevægelsens struktur.

Folket i Arbejde!

HVORFOR er løgneret påført?

FORDI Eksporten vokser



styrk Fællesskabet i dansk Erhvervsliv

Stem Venstre!

BALANCE I TINGENE



stem **B**

RADIKALE VENSTRE



Stem **KOMMUNISTISK**

mand", dvs. radikalt. Noget jeg senere har fortrudt.

For jeg var jo nu "blevet" typograf, og de stemte i hvert fald ikke "borgerligt", blev jeg belært om.



Så lidt efter lidt fik jeg indsigt i de forskellige partiers programmer og deres politikere, og helt klart, dannede jeg mine første og egne indtryk og fik egne holdninger.

Selvfølgelig var jeg arbejder, tilhørte arbejderklassen.

Socialdemokratiet blev "mit" parti i mange år fremover.

Ikke som mange af typograferne, der stemte endnu mere "rødt". "De er jo bare nogen ballademagere", sagde man. Men de var nu alligevel med til "at trække i den rigtige retning".

Senere, da jeg syntes Socialdemokratiet blev lidt for "borgerligt" stemte jeg yderligere til venstre, nemlig på Aksel Larsens parti, Socialistisk Folkeparti.

Siden er jeg rykket endnu en tak til venstre.



Fordi:

Min holdning er, at jeg synes, vi alle bør hjælpe hinanden med at "køre" dette, fantastisk gode, velfungerende, demokratiske samfund.

Jeg siger ikke, at vi skal have lige løn. Jo, for lige arbejde. Men mennesket skal have moral sig til at hjælpe medmennesker uden skelen til rang, stilling eller indkomst. Vi er alle afhængige af hinanden, uanset nationalitet, hudfarve, økonomisk indtjening og formåen.

Jeg synes - helt nøgternt - at "de bredeste skuldre" bør støtte de svageste. De veluddannede, velbærgede, "wonder-kids" skal nok klare sig. Det skal bare ikke være på bekostning af de mindre stærke.

Hjælp for h..... hinanden, så får vi alle de bedste betingelser for et godt liv på jorden. Det er jo så få år, vi er her !!!





En anden af Storm P's "fluer":
Alting skal rives ned !
Undtagen gulerødder.
De skal rives op !